

Hoog, hoger, hoogst

Bangkok: de stad van wilde feesten, tuktuks en hangovers. Toch is de hoofdstad van Thailand vooral een stad van architectuur: ieder jaar poppen er nieuwe luxehotels, relaxte parken of hippe winkelcentra op. *Metro* neemt je mee langs de hoogstandjes.

WILKE MARTENS

De bouw in Bangkok staat nooit stil. In deze wereldstad schieten nieuwe hotels, winkelcentra, kantoorgebouwen en appartementen als paddenstoelen uit de grond. De hoofdstad van Thailand - die door de lokale bevolking overigens Krung Thep wordt genoemd en waarvan de officiële naam te lang is om te onthouden - is dan ook een architectuurstad bij uitstek.

Al bij aankomst op de luchthaven blijken de Thai hun bouwkunst serieus te nemen. De ontwikkeling kende flinke tegenslagen en vertragingen, maar Suvarnabhumi International Airport is een futuristisch complex geworden met stalen bogen en veel glas. Als ik vanuit de taxi naar het centrum achterom kijk, lijkt het vliegveld door de golvende vormen wel te zweven boven het voormalige drasland.

Bangkok telt officieel 8,3 miljoen inwoners, maar wanneer ik door wijk struin rond Baiyoke II kan ik me voorstellen dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Voorzichtig manoeuvreer ik door het smalle steegje dat dwars door de overdekte markt loopt: achter me ligt de tweede hoogste toren van Bangkok, om me heen shoppen mensen slippers en vers limoensap, voor me zie ik de kleurrijke Baiyoke I verschijnen in de kleine opening waar de uitgang moet zijn. Het is een verademing als ik me door de menigte naar buiten heb weten te wurmen.

In de deltatad is dan ook geen onbebouwd plekje meer te vinden, blijkt als ik op het dak van een winkelcentrum het uitzicht bewonder. Door de

eeuwen heen hebben de mensen in Krung Thep de ruimte ten volle weten te benutten. Er wordt zelfs een balletje getrapt op een plat dak van een gebouw een eindje verderop. Met kalk is een voetvolleybalveld getekend, waar een groep jongens fanatiek aan het spelen is. Hoge netten rondom het veldje voorkomen dat de bal honderden meters naar beneden tui-melt.

Toch gaat al dat bouwen niet altijd goed. Wie verder kijkt dan tuktuks en tempels, zal zien dat Bangkok is bezaaid met spooktorens: wolkenkrabbers die nooit zijn voltooid en langzaam in verval zijn geraakt. De Sathorn Unique Tower is een tragisch voorbeeld. In 1990 werd gestart met de bouw van de 47 verdiepingen tellende toren waar luxe appartementen in zouden komen. De Aziatische financiële crisis van 1997 legde de bouw stil. Hoewel de toren al praktisch klaar was, is het nooit gelukt het project helemaal af te ronden. Tegenwoordig torent het donkere geraamte van de wolkenkrabber onheilspellend boven Bangkok uit en is het een attractie op zich geworden, nadat de vervallen toren in 2017 de hoofdrol kreeg in de Thaise horrorfilm *The Promise*.

Ik heb geen trek in nachtmerries, dus neem ik een taxi naar Avani Riverside Hotel en de lift naar de 26e verdieping. Vanaf Attitude rooftopbar droom ik weg bij de mooiste zonsopgang over de stad. Onder het genot van een drankje van mixoloog Matteo Caddedu, verdwijnen de beelden van spooktorens vanzelf naar de achtergrond.

FOTO'S: ANIEL MITHOE



Hoogste torens van Bangkok

1

MAHANAKHON

EinD 2018 moet hij helemaal af zijn: de Mahanakhon is met 314 meter niet alleen de nieuwste, maar gelijk ook de hoogste aanwinst van de skyline van Bangkok. Het ontwerp van Ole Scheeren wordt ook wel de pixeltoeren genoemd, door de kleine blokjes die uit de structuur lijken te zijn weggesnoept. Letterlijke hoogtepunt van de toren? De Mahanakhon observatory, een glazen uitkijktplatform vanwaar je straks - als er niet te veel smog is - over heel Bangkok kan uitkijken.

Officiële naam van Bangkok

Wie dacht dat Bangkok Bangkok heet heeft het mis. Onder de Thaise bevolking staat de stad namelijk bekend als Krung Thep. Dit is echter maar het begin van de officiële, ceremoniële naam van de Thaise hoofdstad. Die heeft namelijk het wereldrecord voor langste plaatsnaam:

Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit.

Nu jij!



2

BAIYOKE TOWER II

Met 304 meter hoogte stond de Baiyoke Tower II bijna twintig jaar lang op de lijst als hoogste toren van Bangkok. En hij mag dan net getopt zijn, nog altijd torent het gebouw indrukwekkend uit boven de omliggende wolkenkrabbers. Met een hotel, restaurant en uitzichtpunt, is de Baiyoke II een ware toeristische attractie. En even verderop heb je het kleine broertje: Baiyoke I, het hotel dat zich eind jaren tachtig het hoogste gebouw van Thailand mocht noemen.

3

STATE TOWER

De State Tower is niet alleen een van de hoogste gebouwen van Thailand, maar ook het grootste gebouw van Zuidoost-Azië als het op oppervlakte aankomt. De begane grond beslaat maar liefst 300.000 vierkante meter, wat neerkomt op grofweg vijftig voetbalvelden. Bovenop de toren bevindt zich 's werelds hoogste openluchtrestaurant: bij Sirocco op de 63e verdieping geniet je van kaviaar, kreeft en champagne semifreddo.

4

GRAND CENTARA

Grand Centara, het hotel bij winkelcentrum Central World, heeft een rooftopbar uit duizenden. Vanaf de 55e (!) verdieping neem je nog een trap én een lift, naar het allerhoogste punt van het gebouw: de CRU Champagne Bar. Iedere avond draait er een dj onder de sterren, terwijl je geniet van een glas exclusieve Mumm No1 Pink Champagne of een vrolijke Shop 'till you Drop-cocktail.

5

EMPIRE TOWER I

Boven Sathon, het zakendistrict van Bangkok, rijst de Empire Tower uit: met 227 meter is de toren het hoogste kantoorgebouw van Thailand. De bedrijven zitten verspreid over 350.000 vierkante meter, op 62 verdiepingen. Na een dag lang vergaderingen in vijfsterrenvergaderzaal The Lounge, kunnen CEO's hun geld direct uitgeven in in-house winkelcentrum Em Space.